

Herk-de-Stad

Simonne Beerten, die tijdens WO II samen met haar zus in de kruipkelder van de burens kroop, doet haar verhaal.

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“Mijn vader was treinmachinist toen hij tijdens het Paasbombardement in Hasselt in 1944 een long verloor. Een jaar later wist hij de bewoners van Schulen tijdig te verwittigen voor de ontploffing van een munitietrein met 35 wagons, gevuld met V1 bommen.”

onderderadar.be





onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Herk-de-Stad, Ontploffing
munitietrein station Scholen

1944

2020