

Zonhoven

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

Maurice Broux vertelt:

“Al snel besloot de Duitse bezetter een uitkijktoren op de Teut te bouwen. Vanaf daar hadden ze een fenomenaal uitzicht over de wijde omgeving en het luchtruim van Zonhoven. Met zoeklichten konden ze vijandige vliegtuigen snel ontdekken. Strategisch was deze locatie van groot belang en daarom bewaakten soldaten, maar ook tanks de waarnemingspost. Om de tanks tegen luchtaanvallen te beschermen, groeven soldaten kuilen uit waar de pantserwagens dan inreden. Om ze helemaal onzichtbaar te maken, legden de Duitsers takken erover. In totaal hebben we een tiental tankgaten gevonden over heel het gebied van de Teut.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Zonhoven, Duitse commandopost
op de Teut

1945

2020